

**MARANATHA MARE**

**November 2011**

Jaargang 38 No 10

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

Stel je voor, dat ik zomaar getuig van Jezus. Wat zullen de mensen wel van me denken? Dat houdt ons toch allemaal bezig. We doen en laten allerlei dinge om andere mense!

Geloof u met uw hele hart? Gelukkig kan en mag ik volmondig 'ja' zeggen. Toch sta ik niet op de hoek van de straat te getuigen... het is vaak so moeilik om anderen te vertellen van je relatie met de Here God. Tja, vroeger als klein kind, kon ik zomaar op straat keihard een versje van de zondagsschool zingen of bij onze bure het Bijbelverhaal navertellen. Geloven als een kind, spontaan, zonder schroom je uite, wat is dat moeilik!

Toch zeggen we altyd, dat het kind in de mens blijft leven, diep van binne leeft dat kind in u en mij. Dat kind in ons wil aanvaard word soals we zijn. Maar dat kind in ons heeft al so vaak builen en blussen opgelopen, omdat het niet aanvaard werd!

Dus durven we ons niet meer so kwetsbaar op te stellen. We leven verder met ons verborgen verdriet en pijn, met onze strijd en twyfel. Maar ook gelukkig met ons geloof en innerlik blijdschap, die telkens weer bove komt. Dan komt er so ineens weer so 'n dag waarop je vol bent van diepe vreugde, omdat je voel dat Jezus leeft in je hart en gedachten. Jezus, die presies weet hoe een mens zich dan voel, Jezus die gezegd heeft: "Wie het koninkrijk Gods niet ontvang als een kind, zal het voorzeker niet binnegaan."

Laat dat kind maar gerust in je leven...

*Overgenomen uit : In Zijn Hand Geborgen – Gerrie Minnesma*

### **Everything I need to know I learned from a children's book,**

skryf Anita Silvey.

Sy was vir amper 40 jaar betrokke by die publikasie van kinderboeke en het keer op keer gehoor hoe kinderboeke mense inspireer. So skryf sy dat William de Vries, die hartchirurg wat die eerste kunsmatige hartoorplanting gedoen het, sy hele loopbaan lank oor 'n enkele sinnetjie uit die *Wizard of Oz* nagedink het: *I will hear the unhappiness without a murmur, if you will give me a heart.* Julianne Moore, die bekende aktrise, het by die *Little Women* geleer dat *a woman could choose*. Scott Simon, 'n radio-omroeper in Amerika, het *Goodnight Moon* gelees as 'n kind en aan die slaap geraak met die wete dat *wherever we are in the world, we all fall asleep under the same moon*.

My ma het my grootgemaak met die slagspreuk: *Have book, will travel*. En ek het grootgeword met die onmeetbare krag van boeke en kan vandag getuig dat *everything I needed to know I learned from a children's book*:

Klein Charlie in *Charlie and the Chocolate Factory* het my geleer dat *magic* bestaan lank voor ek vir *Harry Potter* leer ken het. Charlie was bereid om te sê: *what if?...*lets soos 'n sjokoladekasteel kan gebou word, daar kan so iets wees soos 'n vlieënde hysbak wat op suiker-krag werk en daar kan beslis iets wees soos *everlasting gobstoppers*: 'n suiglekker wat nooit ooit kleiner word en wegsmeelt nie. Die skrywer van die boek, Roald Dahl, het my die grootste les van alle tye geleer: *Watch with glittering eyes the whole world around you, the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places – those who don't believe in magic will never find it*.

Uit *Harry Potter* het ek 'n ander *magic* leer ken: die *magic* van liefde - die sterkste towerkrag in die heelal, die krag van keuses en die mens se vermoë om soos 'n *phoenix* uit die as te kan opstaan. Ek het moed gekry van 'n klein seuntjie wat met hartverskeurende dapperheid die boosste towenaar van alle tye ontmagtig deur liefde.

By *Alice in Wonderland* het ek geleer dat mens nie die hele tyd teen die onmoontlike moet vaskyk nie: *I like to do ten impossible things before breakfast*.

*Asterix and Obelix* is *single-handedly* verantwoordelik vir my opvoeding oor die antieke Romeinse beskawing en ek kan Latyn vandag waardeer omdat ek by Obelix geleer het: *these Romans are crazy* terwyl die Romeinse soldate so in Latyn sit en filosofer. My gunsteling aanhaling daaruit is *Audaces fortuna Juvat – fortune favors the brave* in *Asterix and the Chieftain's Shield*.

Hoekom hou ek aan met kinderboeke lees? Want hulle herinner my om die *magic* te bly soek. Om uit die as uit op te staan. Hulle laat my in die oggend opstaan en soos *Piglet* vra: *What exciting is going to happen today?* Hulle herinner my daaraan om te bly droom, aan te hou hoop en aan te hou om liefde te gee, al is daar geen waarborg dat ek dit gaan terugkry nie. Want 'n kind bly voortbeur teen die stormwind omdat hy of sy bo-aan die berg wil uitkom om te sien hoe dit van bo af lyk. 'n Kind bly hardkoppig soek vir die *magic*. Ek vir een gaan bly saamsoek. *I am willing to remain a hopeful fool*.

### **Tanya van Wyk**

#### **Gemeentenieuws**

##### **In de lappenmand:**

- Dien Verstappen – tobt met haar gezondheid, ze loopt erg moeilijk en kan niet zo veel meer erop uit. Wij ondersteunen haar met telefoontjes en hulpmiddelen waar nodig.
- Auke Bakker – kreeg heel plotseling een ontsteking in zijn pancreas en werd met spoed opgenomen. Hij heeft een week in het ziekenhuis gelegen en ik kreeg bij zijn thuis komst het volgende berichtje van hem:

*Dag Ellen,*

*Even laten weten dat ik weer thuis ben en dankbaar dat alles redelijk goed gaat. We hebben ontzettend veel telefoontjes en e-mails gehad vanuit de Maranatha Gemeente en we*

*willen iedereen hartelijk bedanken voor alle gebeden en ondersteuning. Het was hartverwarmend. Alle Lof aan onze Heer.*

*Hart. Groet.*

*Auke*

- Jur Koning – kreeg onverwachts een hart infarct en werd met spoed opgenomen in ICU. Hij is nu weer thuis en moet rustig aan doen en tijd nemen om weer te revalideren.
- Marjan van Zee – had een operatie gehad, het resultaat was niet goed en ze moest terug voor een correctieve operatie.
- Jan Willem Hoorweg blijft onder controle en wij hopen dat het steeds beter zal gaan met zijn gezondheid.

#### **Examens:**

Het is weer het tijd van de jaar voor eindexamens. Wij wensen alle universiteitsstudenten, matrikulanten en scholieren heel veel sterkte en succes met jullie examens!

#### **Huwelijk:**

Marijke van Zadelhoff – de dochter van Bert en Siena van Zadelhoff is op zaterdag 8 oktober in het huwelijk bevestigd met Hansie Pretorius. Wij dragen onze gelukwensen over aan Bert en Siena en ook aan het bruidspaar – een lang en gelukkig huwelijk toe gewenst!

#### **Boodschap van Dien Verstappen**

Ik wil graag op deze manier mijn dank uitspreken aan een ieder van de gemeente die mij zo geweldig ondersteunden in mijn tijd van ziekte. De hartelijke ontvangst die ik van iedereen mocht ontvangen op de koffie ochtend was geweldig. Van iedereen een zoen of een hartelijke handdruk met zoveel liefde, was ontroerend. De vele telefoontjes die ik mocht ontvangen en mijn dagen ophelderde zijn nog steeds een geweldig ondersteuning. Ook de hulp van de diaconie en anderen worden zeer gewaardeerd, en maken mijn leven een vreugde!

Nogmaals mijn dank en veel liefs aan iedereen, **Dien**

#### **Ondersteuningsraad se kerstpartijtje**

Het kantoorcomité van de Ondersteuningsraad regelt dit jaar het derde kerstpartijtje voor kinderen in pleegzorg. We zijn erg opgewonden over de dag, want de vorige twee jaren waren erg geslaagd.

Dit is een project waar meerderen gemeentes in de Ring van Johannesburg zowel als de Roodepoort Ring aan deelnemen. Dit jaar vindt het weer plaats bij de kantoren van de Ondersteuningsraad bij de **kerk in Newlands** en wel op de **26ste november 2011**. Het wordt weer een braai. Carusta zal het kerstverhaal vertellen en samen met onze jeugd spelletjes met de kinderen spelen. Daarna is er een 'Vader kerstfeest' en gaan ze na huis met een cadeau en dit jaar ook een voedsel pakket voor het gezin.

*Onze dank voor alle bijdragen die wij ontvangen hebben van u de afgelopen maand om de voedsel pakketten op te maken. Als u van de partij wil zijn op de dag zelf, neem dan contact op met **Rieneke Boer** of **Diana Kruger**.*

#### **Diaconie**

#### **Vrijwillige Bijdragen**

De financiële commissie is erg dankbaar voor alle bijdragen die geregeld en getrouw binnen komen, iedere maand weer.

Jammer genoeg is het ook wel zo dat wij momenteel maandelijks **sterk** achteruit gaan met onze financiën. Dat komt onder andere doordat veel vrijwillige bijdragen van gemeente leden achterlopen of helemaal niet meer betaald worden.

De jaar loopt nu snel ten einde, en als u nog van plan was om achterstallige bijdragen in te halen, zou het voor de administratie makkelijker zijn als u het zo gauw mogelijk bij kan werken.

#### **FINCOM**

### Speciale erediensten voor November en December

- **Zondag 20 november** - eredienst vindt 's avond plaats om **17h00** in plaats van de gewone 10h00, vanwege de Momentum 94.7 Cycle Race.
- **Zondag 11 december** - zangdienst om **17h00** samen met alle kerken die deel zijn van de Jan Smuts Axis Group of Churches, in onze kerk. Er zal 's ochtends om 10h00 ook een eredienst zijn voor onze gemeenteleden.
- **Kerstzangdienst 2011** vindt plaats op **Vrijdag 23 december** om **19h00**.
- **Kerstdienst 2011** vindt plaats op **Zondag 25 december** om **10h00**.

### Ben ik bereid?

Elke week mag ik weer een opname maken voor Nederland Zingt op zondag. Elke opname is voor mij een rijke ervaring. Wat heb ik dat tijdens mijn ziekte gemist! Ik mag met mensen praten over wat God in hun leven heeft gedaan!

Ik leer er elke week van.

Zo was ik deze week op bezoek bij dominee Nelly van Kampen-Boot. Zij trouwde op latere leeftijd, maar heeft na negen jaar haar man weer moeten missen. Eind deze maand gaat de deur van de pastorie in Pijnacker achter haar dicht. Op een kist met boeken na laat zij alles achter. Nelly gaat werken in de zending. Ze gaat lesgeven.

Misschien is dat op zichzelf geeneens zo opzienbarend. Hoewel! Wie is bereid alles achter te laten? Haar pastorie staat vol met prachtige dingen. Allemaal herinneringen. Niets kan mee. Wie is bereid om (mede) van giften en gaven van anderen in een vreemd land te gaan leven?

Nelly vertrekt naar Kuala Lumpur, hoofdstad van Maleisië. Ze gaat lesgeven op een internationale evangelicale theologie opleiding in Maleisië. Een grote overgang. Van het landelijke Pijnacker naar de miljoenenstad Kuala Lumpur.

Is het geen vlucht?

Ik heb het aan haar gevraagd. Het tegendeel is waar. Pieter en Nelly droomden ervan om samen naar het zendingsveld te gaan. Nelly was ooit zending in Indonesië. En Pieter is zijn hele leven met de volkeren en landen uit het Verre Oosten bezig geweest. Vier jaar geleden leek die droom werkelijkheid te worden. Helaas doorkruiste de ziekte van Pieter hun plannen. Nu, bijna twee jaar na het sterven van Pieter wil Nelly alsnog dat plan uitvoeren. Ze wil verder gaan op de weg die zij ooit samen zijn ingeslagen.

Niet omzien, niet willen vasthouden wat er toch niet meer is, maar verder durven gaan. Niet eenzamer dan vroeger, omdat je immers negen jaar ervaren hebt hoe goed het is om samen te zijn. Maar in zeker opzicht zelfs verder leven als een 'rijker' mens. Nelly zei: ' Natuurlijk is er verdriet en gemis. Maar mijn bestaan is nu rijker dan voor die tijd. Mijn bestaan is op een positieve manier bevestigd en dat is heel kostbaar.'

Dat is wat ik van Nelly leerde.

Maar dat was het enige niet.

Het tweede kwam heel dicht bij mijn eigen situatie. Wat doe je als je hoort dat je kanker hebt? Hoe leef je daarmee, als de behandelingen voorbij zijn. Ik leerde voor mijzelf woensdag dat ik mijn situatie niet alleen in de handen van God moet leggen maar ook moet laten.

Laat me vertellen hoe dat ging. Nelly vertelde van dat begin. Toen zij hoorden dat Pieter ongeneeslijk ziek was. Hij zou binnen een jaar overlijden, verzekerde specialisten. Ik geef maar weer door:

'Het eerste wat Pieter zei, was: 'We richten ons op God en gaan ziekenzalving aanvragen. Het is een Bijbelse gave van God, waarmee je je op Hem mag richten, in de verwachting dat Hij er iets mee doet.'

Een week na de diagnose vond de ziekenzalving plaats. Na een korte liturgie zalfde een bevriende predikant Pieter met olijfolie. Enkele collega's met hun vrouwen waren erbij, de kinderen en drie van hun beste vrienden. En wat Pieter toen zei en is blijven

zeggen, was een nieuwe les voor mij. Hij zei: 'Nu ligt het bij God en het is aan Hem wat Hij ermee doet.'

In Gods hand leggen en in Gods hand laten. Dat is moeilijk. Ik weet niet hoe het jou vergaat: ik ben geneigd om elke keer weer opnieuw te beginnen. Alsof God doof is, en mijn vorige gebeden niet heeft gehoord. Alsof Hij een God is, die gewoon een aantal keren niet luistert. Je hoopt dat of Hij een keer jouw 'smeekbriefje' wilt lezen. Maar...zo is God niet. God hoort alle gebeden.

Hebben Nelly en Pieter dan na die ziekenzalving nooit meer gebeden? Vast wel. Maar niet op de manier van: zou Hij deze keer wel willen luisteren. Nelly zei: we hebben ons uitgestrekt naar genezing. Ik denk dat ze daarmee bedoelde, dat zij telkens hun vertrouwen in God hebben uitgesproken. Dat ook zij geloofden dat God Pieter kon beter meemaken. Ze hebben zelfs samen een boek geschreven over tekenen en wonderen. 'Ruimte voor wonderen', is de titel. Nelly heeft het boek na de dood van haar man afgemaakt.

Geloven in een wonder, terwijl het wonder in je eigen leven niet gebeurt. Of was het een wonder dat Pieter ondanks de sombere prognose nog twee jaar mocht leven? Dat ze samen nog een reis naar India hebben kunnen maken? Dat Pieter tot kort voor zijn dood mocht preken? En dat hij in alle rust is overleden?! Vlak voor zijn sterven zong Nelly: 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed, klinkt mij Uw naam in het oor. Als ik van alles scheiden moet, gaat nog die naam mij voor'. 'Zo is het', zei Pieter.

Pieter en Nelly hebben nooit gezegd: 'God zál genezen!' Met 'claimen', zoals in bepaalde kringen gebeurt, had Pieter niets. Wel zei hij: 'Ik geloof oprecht dat God kan genezen.' Pieter en Nelly bleven schrijven aan hun boekje over wonderen. Verzamelden verhalen van mensen die op een wonderlijke manier genezing vonden op het gebed. Ze bleven hopen op genezing.

Maar God's weg was anders.

En in het geloof gingen zij die weg.

God heeft me weer veel geleerd.

Vanmorgen schoot me, toen ik wandelde, dat prachtige lied van Marcel en Lydia Zimmer te binnen:

*Ben je bereid om je kruis te dragen  
en bereid om Mijn weg te gaan?  
Ben je bereid om je leven te geven  
en om in Mijn dienst te staan?*

*En wil je zijn wie Ik wil die je zijn zult  
wil je doen wat Ik wil dat je doet?  
Wil je gaan waar Ik wil dat je heen gaat  
ook al weet je niet waar naar toe?*

*En al doet het pijn  
leg je trots naast je neer  
Laat Mij je vormen  
naar Mijn beeld meer en meer  
En de angst om jezelf te verliezen  
leg het in Mijn handen neer*

*Ik was bereid om Mijn leven te geven  
en de weg van het kruis te gaan  
Ik was bereid om jouw zonden te dragen  
en om in jouw plaats te staan  
Ben je bereid om jezelf los te laten  
ook al raak je alles kwijt  
om in Mij het leven te vinden  
en in Mij jouw zekerheid?*

Als God het Pieter en Nelly leerde, dan zal Hij het mij ook doen.

Weblog van Ds Arie van der Veer, datum 7 oktober 2011  
([www.eo.nl/arievanHolanderveer](http://www.eo.nl/arievanHolanderveer))



## Holy Alphabet

**A**lthough things are not perfect  
**B**ecause of trial or pain  
**C**ontinue in thanksgiving  
**D**o not begin to blame  
**E**ven when the times are hard  
**F**ierce winds are bound to blow  
**G**od is forever able  
**H**old on to what you know  
**I**magine life without His love  
**J**oy would cease to be  
**K**eep thanking Him for all the things  
**L**ove imparts to thee  
**M**ove out of "Camp Complaining"  
**N**o weapon that is known  
**O**n earth can yield the power  
**P**raise can do alone  
**Q**uit looking at the future  
**R**edeem the time at hand  
**S**tart every day with worship  
**T**o "thank" is a command  
**U**ntil we see Him coming  
**V**ictorious in the sky  
**W**e'll run the race with gratitude  
**X**-alting God most high  
**Y**es, there'll be good times and yes some will be bad, but...  
**Z**ion waits in glory...where none are ever sad!

<b>Dienstrooster november 2011</b>			
	<b>6 november</b>	<b>13 november Koffiedrinken</b>	<b>20 november Dodenherdenking dienst 17h00</b>
<b>1</b>	E de Jong	N vd Eijkel	F vd Kuil
<b>2</b>	T van Wyk	KJ Leeuw	F Goede
<b>3</b>	T Morgenrood	R Appel	R Boer
<b>4</b>	J de Jong	S Smit	D Kruger
<b>5</b>	P Reinten	K Strydom	M Letterie
<b>Begroeting</b>	HR Kettner	M Letterie	W Kruger
<b>Bloemen</b>	E vd Kuil	N vd Eijkel	HR Kettner
<b>Koffie</b>		T Morgenrood	
		J de Jong	
	<b>27 november</b>		
<b>1</b>	C Reinten		
<b>2</b>	J Smit		
<b>3</b>	N Knoester		
<b>4</b>	S Steen		
<b>5</b>	A Knoester		
<b>Begroeting</b>	I Pol		
<b>Bloemen</b>	C Reinten		

<b>Agenda november 2011</b>		
<b>Dinsdag 1</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Zaterdag 5</b>	8h00 – 14h00	ORANJEHOFFMARKT
<b>Zondag 6 Bevestiging van ambstdragers</b>	9h50 10h00 11h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissievergadering
<b>Maandag 7</b>	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
<b>Dinsdag 8</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Zondag 13</b>	09h50 10h00 11h00	Vorbereiding Ds Y Dreyer Koffiedrinken
<b>Dinsdag 15</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Donderdag 17</b>	10h00  17h30	KOFFIECLUB Jaarafsluiting/Kerstlunch FINCOM
<b>Zondag 20 Cycle Race</b>	<b>17h00</b>	Eredienst Prop C vd Merwe Dodenherdenking Dienst
<b>Dinsdag 22</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Donderdag 24</b>	19h30	Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602
<b>Zaterdag 26</b>	8h00 – 12h30	Ondersteuningsraad Kerstpartijtje voor kinderen in pleegzorg Kerk in Newlands
<b>Zondag 27 1<sup>e</sup> Advent</b>	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
<b>Dinsdag 29</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Zondag 4 dec 2<sup>de</sup> Advent</b>	9h50 10h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer

Verjaardagen november 2011		
<b>Dinsdag 1</b>	Diana Kruger	082 802 5403
<b>Dinsdag 1</b>	Rendum Venter	011 865 4394
<b>Zondag 6</b>	Elma van der Kuil	011 894 2556
<b>Zondag 13</b>	Pieter de Haas	011 465 6363
<b>Dinsdag 15</b>	Rieneke Boer	011 704 1840
<b>Donderdag 17</b>	Alex Reintjes	011 822 2878
<b>Donderdag 17</b>	Bernard vd Kuil	011 478 1082
<b>Donderdag 17</b>	Bianca Reinten	012 205 1437
<b>Zondag 20</b>	Alexis Blaauwhof	011 969 2071
<b>Zondag 20</b>	Rob Calmer	083 353 8691
<b>Vrijdag 25</b>	Ineke de Jong	011 453 8928
<b>Zaterdag 26</b>	Richard Steinmann	011 234 5857

## MARANATHA KERK

[www.nlgemeente.co.za](http://www.nlgemeente.co.za)

Straatadres	Sherborneweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 012 348 9850 / 082 893 2104 <a href="mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za">yolanda.dreyer@up.ac.za</a>  <b>Prop Carusta van der Merwe</b> 011 972 4144 / 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch Code 197905
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za